

De Beeker

Blad voor en door leerlingen van het Beekdal Lyceum Jaargang 8 / nummer 1 / december 2022



De koffer 4

Ultimate ranking of mushrooms 6

Goede doel Alpe d'HuZes 11

Beekdal
LYCEUM

Herfst, bijna winter!

IN DIT NUMMER

- 4 De koffer**
TER NAGEDACHTENIS AAN 1500 JOODSE ARNHEMMERS
- 6 Ultimate ranking of mushrooms!**
PADDENSTOELENSTUDIE
- 11 Goede doel, Alpe d'HuZes**
IETS KUNNEN BETEKENEN VOOR ANDEREN

EN VERDER

VAN DE REDACTIE 3 • MENCAVE 8 • DE BOEKENKAST 10
PSYCHOLOGISCHE FEITJES 12 • HOROSCOOP 13
EVEN VOORSTELLEN 14 • WIE WOONT ACHTER DEZE
VOORDEUR 16 • HORRORVERHAAL 17 • MODERUBRIEKJE 18
POMPOENRISOTTO 20 • SCHOENEN VAN DOCENTEN 21
THEEVRAGEN 22 •





NIEUWE LEDEN GEZOCHT!

**Ben je creatief, vind je het leuk om te schrijven?
Of lijkt jou juist het ontwerpen van de schoolkrant
heel interessant? Dan zijn we op zoek naar jou!**

HOE WERKT DAT NOU, DE SCHOOLKRANT?

Redactievergadering Onze redactie komt vier keer per jaar bijeen om onderwerpen te bedenken voor de schoolkrant. We maken vier Beekers per jaar. Tijdens de vergaderingen brainstormen we over stukken die we kunnen schrijven en verdelen we deze stukken onder de redactieleden.

Redigeren Als alle redactieleden hun geschreven werk hebben ingeleverd, wordt er geredigeerd door Rini Uden en Hans Buijs. Redigeren is nodig, omdat we natuurlijk geen spelfouten in De Beeker willen!

Vormgeving Daarna gaan we aan de slag met de vormgeving van de schoolkrant. Achter de computer, in het programma Indesign, maken we de geschreven pagina's op. Dit betekent dat we van elk saai Word-document een vrolijke pagina maken, zodat het aantrekkelijk wordt om te lezen.

Naar de drukker Als de schoolkrant is vormgegeven, sturen we alle pagina's naar Marjorie, zij is grafisch ontwerper en zorgt ervoor dat De Beeker er ook technisch fantastisch uitziet voordat deze naar de drukker gaat. Dan kan het digitale document gedrukt worden en verschijnen de gloednieuwe exemplaren op school en op de website. Klaar om met veel plezier gelezen te worden door leerlingen en docenten van het Beekdal Lyceum!

DOE JE MEE?

Lijkt het je leuk om mee te helpen met het schrijven van stukken voor De Beeker? Heb je goede ideeën voor rubrieken? Zou je pagina's willen leren vormgeven? Of heb je vragen na het lezen van dit stuk? Mail dan naar Marin: m.delaat@ll.beekdallyceum.nl. Dan kunnen we samen bekijken wat het beste bij je past om te doen voor ons blad. Heb je inspiratie om het omslag vorm te geven? Of ideeën voor het tekenen van een omslag en vind je tekenen leuk? Mail dan naar Marjorie: specht@ontwerpkantoor.nl.



Eindelijk, het is weer herfst! Blaadjes vallen van de bomen en het wordt weer tijd om je favoriete trui uit de kast te halen. Tijd voor warme chocolademelk, koekjes bakken, kaarsjes aan, kerstmuziek luisteren en de sfeer is helemaal gezet!

Lopend door de straten nu het eerder donker is, met je oortjes in en met je schoenen aan in plaats van op je slippers lopen. En natuurlijk niet te vergeten: de 1^e periode van school is alweer voorbij! Tijd om films te kijken en games te spelen of om een leuke herfstquiz te doen. Een nieuwe herfst- of winteroutfit is natuurlijk ook een must rond deze tijd van het jaar!

Een en al gezelligheid met leuke bezigheden! Daarom hebben wij, als redactie van De Beeker, weer ons best gedaan om een leuke schoolkrant te maken voor jullie. Veel leesplezier!

Groetjes, de redactie



Redactieleden:

Rini Uden • Hans Buijs • Eline van der Kracht • Tessa Nab • Marin de Laat • Lisa Vesters • Amy Scheffer • Miki de Vlieger • Jesper de Koning • Maren Schmitt • Isis van Dam • Zarah Elfrink • Anna Walbeehm • Awesta Yalcin • Anniek Bouman • Chris Tilger • Anja van der Linden • Janne van der Donk • Rosanne Matthijssen • Lola van Riet • Sarie de Co.

De koffer

Vorig schooljaar hebben jullie in De Beeker al het nodige kunnen lezen over een heel bijzondere koffer, die inmiddels ook een heel bijzondere plek in de school heeft gekregen: in een vitrine in het atrium. Er zijn dit jaar veel nieuwe leerlingen, die nog niets afweten van de koffer. Redenen genoeg, om even bij te praten.



Heb je de QR-code al gescand, die linksonder aan de voorkant van de vitrine is bevestigd? Moet je echt even doen! Dan lees je op je mobieltje de achtergrondinformatie. De redactie van jullie Beeker volgt alle actuele gebeurtenissen op school en daarom informeren wij jullie ook hier over deze bijzondere koffer.

Je ziet meteen, dat de koffer oud en gebruikt is. Het is een koffer uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In 1942 moesten ongeveer 1500 Arnhemse joden op bevel van de bezetter de stad verlaten. Via kamp Westerbork werden zij naar werkkampen in Duitsland of Oost-Europa gebracht, waar de werkkampen vernietigingskampen bleken te zijn...

1500: Probeer je dit aantal eens voor te stellen! Dit aantal is nog groter dan alle leerlingen en medewerkers van onze school bij elkaar. 1500 Arnhemse joden: weggevoerd, een vreselijke eindbestemming tegemoet.

Zij mochten alleen maar wat kleding en wat persoonlijke spullen meenemen, bijvoorbeeld in een koffer. De koffer in de vitrine herinnert dan ook aan deze vreselijke gebeurtenis in de geschiedenis van Arnhem. De koffer herinnert aan al die 1500 stadsgenoten, die met zo'n koffer als handbagage een gruwelijke reis gingen maken, onder dwang móesten maken. Naast de Eusebiuskerk in het centrum van Arnhem staat een monument ter nagedachtenis aan de 1500 vermoorde Joodse Arnhemmers. In dit monument tref je ook weer een koffer aan. Elke tweede zondag in november vindt bij dit monument een herdenking plaats.



Op de foto wordt het boekje door Anita Hendrics en Marcel Spanier (commissieleden schoolproject Joods Monument) officieel aan onze rector, Niels van der Graaff, overhandigd.

Alle leerlingen uit de 3e klas zijn bij enkele vakken vanaf het begin van het schooljaar bezig, om een bijdrage aan de herdenking (dit jaar op zondag 13 november) voor te bereiden. Zij krijgen daarvoor de nodige informatie in het boekje: "In de straten van Arnhem".

De aanwezigheid van de burgemeester van Arnhem, de heer Ahmed Marcouch, benadrukt, hoe belangrijk het is, om het vreselijke gebeuren van toen, de deportatie van 1500 Arnhemse Joden, te blijven herdenken, op school en daarbuiten. Het lijkt allemaal geschiedenis, maar bedenk hierbij, dat deze geschiedenis zich helaas herhaalt, niet eens zover hiervandaan.

— “ —

Het lijkt allemaal geschiedenis, maar bedenk hierbij, dat deze geschiedenis zich helaas herhaalt, niet eens zover hiervandaan.

— ” —

De koffer zal dit en volgend schooljaar op het Beekdal Lyceum blijven. Begonnen op het Thomas à Kempis College, zal de koffer zijn reis voortzetten naar het Olympus College en weer twee jaar later naar een volgende school in Arnhem.

Geschreven door *Rini Uden*

Ultimate ranking of mushrooms!



Geschreven door **Amy**

Het is weer herfst, oftewel paddenstoelenseizoen. In het bos kan je al snel simpele paddenstoelen vinden, maar er zijn veel meer verschillende en bijzondere soorten paddenstoelen die je misschien nog nooit bent tegengekomen. Maar iedereen heeft zich vast weleens afgevraagd, welke paddenstoel eigenlijk het bijzonderst is. Nou, ik heb het antwoord voor je. Na een lang en erg wetenschappelijk onderzoek zijn hier eindelijk de resultaten van de Top 10 Paddenstoelen en het antwoord op de vraag: Welke paddenstoel is nou eigenlijk het best?



10. *Hydnellum Peckii* (Bloeddruppelstekelzwam)

De *Hydnellum Peckii* heeft de naam Bloeddruppelstekelzwam gekregen door zijn bijzondere uiterlijk. Het ziet er namelijk uit alsof er bloeddruppels op de paddenstoel liggen. De paddenstoel is te vinden onder dennen en sparren. Hij staat wel op de rode lijst van paddenstoelen en is verdwenen uit Nederland, dus helaas zul je deze paddenstoel niet in Nederland tegenkomen. De Bloeddruppelstekelzwam is eetbaar, maar niet heel lekker. Velen omschrijven de smaak als bitter en sterk.



9. *Hericium coralloides* (Kammetjesstekelzwam)

Deze paddenstoel is te vinden op dood hout van loofbomen. Hij staat helaas ook op de rode lijst van paddenstoelen, maar als je deze zwam tegenkomt, is dat wel een teken van een hoge habitatkwaliteit.



8. *Laccaria amethystina* (Amethystzwam)

De Amethystzwam is snel herkenbaar door zijn bijzondere paarse kleur. Als deze zwam uitdroogt, verbleekt hij. Hij is op veel plekken te vinden en leeft samen met beuken, eiken en soms ook naaldbomen. De paddenstoel komt voor in Nederland, maar is niet heel groot, dus dat maakt het wel wat moeilijker om deze paddenstoel te spotten.



7. *Morchella esculenta* (Gewone morielje)

Deze sponsachtige zwam is vooral te vinden in de duinen. Hij groeit ook op andere plekken, maar deze paddenstoel is op die plekken wel zeldzamer. Het is een bedreigde paddenstoel, dus het is je af te raden om hem te plukken. De paddenstoel is eetbaar en is zelfs een van de duurste eetbare paddenstoelen. Een rauwe *Morchella esculenta* is echter niet heel smakelijk en kan zorgen voor buikpijn.



6. *Clathrus ruber* (Traliestinkzwam)

De Traliestinkzwam is een zeldzame paddenstoel in Nederland. Hij is vaak te vinden in bladafval, op grasrijke plekken of tussen houtsnippers. Hij heeft niet voor niks stinkzwam in zijn naam. De Traliestinkzwam geeft namelijk een vergelijkbare geur af als rottend vlees. Dit trekt vliegen en andere insecten aan die ervoor zorgen dat zijn sporen verspreid worden. Verder zorgt dit ervoor dat mensen deze paddenstoel niet snel zullen eten. Het is overigens niet bekend of de Traliestinkzwam eetbaar is.



5. *Hygrocybe helobia* (Broos vuurzwammetje)

Deze paddenstoel steekt duidelijk af met zijn felrode kleur en is vaak te vinden in groene graslanden. Hij staat ook op de Nederlandse rode lijst van paddenstoelen en is bedreigd.



4. *Macrocybe Titans*

De naam zegt het al, deze paddenstoel is zo bijzonder vanwege zijn grootte. De reus is te vinden in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het is niet duidelijk of dit de grootste paddenstoelsoort is, maar de grootste van zijn soort die ooit gevonden is, was 69 centimeter hoog en woog 20 kilogram.



3. *Lactarius indigo* (Indigo-melkdop)

We zijn al in de top 3 gekomen. De *Lactarius indigo* is gezien in Oost-Azië en Noord- en Midden-Amerika. De paddenstoel heeft een bijzonder patroon en een mooie blauwe kleur. De binnenkant is ook blauw, maar kan langzaam groen worden nadat hij lang is blootgesteld aan lucht.



2. *Entoloma hochstetteri* (Hemelsblauwe paddenstoel)

Deze paddenstoel heeft een prachtige hemelsblauwe kleur, vandaar de naam. De paddenstoel is gezien in Nieuw-Zeeland en de *Entoloma hochstetteri* was in 2018 uitgekozen als de nationale paddenstoel van Nieuw-Zeeland. Het is nog niet bekend of de paddenstoel giftig is of niet.

1. *Neonothopanus gardneri* (Flor de coco)

De beste paddenstoel is dan de Flor de coco. De paddenstoel is te vinden in Brazilië. Hij was ontdekt door de Engelse George Gardner in 1839. Hij dacht eerst dat het een vuurvliegje was, maar na verder onderzoek kwam hij erachter dat het een paddenstoel was die lokaal bekend stond als Flor de coco. De Flor de coco hoort bij de groep bioluminescente schimmels. Bioluminescente schimmels zijn allemaal paddenstoelen die licht kunnen geven. Men denkt dat deze paddenstoelen op dezelfde manier licht geven als schorpioenen en kwallen. Een chemische reactie tussen luciferine en het enzym luciferase creëert de gloed. Dit is dus niet het enige organisme dat zelf licht kan maken. Maar alsnog krijgt de *Neonothopanus gardneri* een welverdiende eerste plek.



MENCAVE

Geschreven door: *Jesper*

Ook deze herfst zit weer vol goede films en games die ik speciaal voor jullie uitgezocht heb. Perfect voor de koude dagen die er weer aan zitten te komen!



FILMS

Deze herfst komt er een gloednieuwe Disney avonturen- en komediefilm over drie generaties van de familie Clade in de bioscoop.

De familie Clade bestaat uit een aantal legendarische ontdekkingsreizigers die samen op zoek zijn naar een onbekend en verraderlijk land. Deze reis is echter niet zonder gevaar, want buiten de fantasierijke wezens die de familie opwachten, zorgt ook het geruzie van de familie voor problemen. Het is daarom de vraag of de familie ooit zal aankomen op haar bestemming.



NU UIT



SCAN ME

PINOCHIO

DE GUILLERMO DEL TORO

Pinocchio is een stop-motion geanimeerde muzikale fantasiekomedie-dramafilm, geregisseerd door de Academy Award-winnende filmmaker Guillermo del Toro.

Hij geeft zijn kijk op het klassieke verhaal over de houten marionet die op magische wijze tot leven wordt gewekt om de rouwende houtsnijder Gepetto troost te bieden. Deze eigenaardige, stop-motion musical volgt de avonturen van een ondeugende en soms ongehoorzame Pinocchio tijdens diens zoektocht naar zijn plek in de wereld.

De trailer ziet er echt prachtig uit en de film heeft al veelbelovende, goede reviews mogen ontvangen. De film kwam deze november in de bioscoop en is nu te zien op Netflix.



SCAN ME

NU OP NETFLIX

GAMES

GOD OF WAR RAGNARÖK

Een gloednieuwe sequel van één van de populairste games van de vorige generatie God of War.

Er zijn enkele jaren verstreken sinds het begin van Fimbulwinter. De kou krijgt steeds meer vat op de wereld Midgaard. Terwijl de Asgardiaanse krachten zich voorbereiden op een oorlog, verkennen Kratos en Atreus de negen werelden. Op hun reis door prachtige, mythische landschappen vinden ze bondgenoten en nemen ze het op tegen allerlei vijanden, waaronder Noordse goden en angstaanjagende monsters. Naarmate de dreiging van Ragnarok dichterbij komt, beseffen Kratos en Atreus dat ze zullen moeten kiezen tussen hun eigen veiligheid en die van de werelden...

De game krijgt veel lovende kritiek, is genomineerd voor game van het jaar en is nu exclusief verkrijgbaar voor de PS4 en PS5.



SCAN ME

NU UIT

HIGH ON LIFE



12 december



SCAN ME

Van de co-makers van Rick & Morty en Solar Opposites is er nu High On Life.

Vers van de middelbare school, zonder baan en zonder ambitie, heb je niets in het verschiet, tot een buitenaards kartel de mensheid wil gebruiken om de aarde in te nemen. Nu moeten jij en een team met charismatisch pratende geweren de held spelen en de dodelijkste intergalactische moordenaars worden die de kosmos ooit heeft gezien.

Reis naar talloze biomen en locaties overal in de kosmos, neem het op tegen de boosaardige Garmantuus en zijn bende apenkoppen, verzamel buit, ontmoet unieke personages en nog veel meer in het nieuwste comedy-avontuur van Justin Roiland!

Deze game is exclusief verkrijgbaar op Xbox en PC.



De Boekenkast

Nu de herfst er weer is, lig je misschien wel lekker op de bank te hangen. Met een lekker warm dekentje om je heen kijk je naar buiten, waar de bladeren naar beneden dwarrelen. Er mist aan dit mooie plaatje nog maar één ding: een mooi boek. Maar ja, dan komt de grote vraag: “Welk boek?” Ik heb er voor jou een paar uitgekozen. Veel leesplezier!

Geschreven door *Maren*



Voor onze jonge lezers raad ik “De Wordsmid” aan. In de stad Ark heerst een streng bestuur. Met 500 woorden moeten de mensen zich zien te redden en je mag er niets te maken hebben met kunst. Letta, die een wordsmid is, gaat haar zogenaamde dode meester zoeken. Onderweg komt ze allerlei soorten verboden kunst tegen, denk aan muziek en beeldende kunst. Het is een prachtig en spannend boek.



Dit verhaal gaat over een verwend meisje. Om haar heen gebeuren de verschrikkelijkste natuurrampen, maar daar trekt ze zich niks van aan. Tot ze verliefd wordt. Een mooie ontdekkingstocht over een jongere die al haar luxe opgeeft voor de liefde.



Misschien ken je Jojo Moyes wel. Ze is een schrijfster van de mooiste boeken. Dit boek heet “The Giver Of Stars”, oftewel “De SterrengEVER”. Het gaat over vijf vrouwen die te paard een bibliotheek in een onherbergzaam gebied starten. Ze krijgen niet veel steun van het bestuur van Kentucky en dus doen ze hun best om de bibliotheek staande te houden. Het is een mooi boek over onder andere feminisme. Het is zeker een aanrader! Ook meneer De Klerk heeft nog wat boekentips voor ons!



Dit boek gaat over een meisje dat bijzondere krachten heeft. Dit moet ze geheimhouden, anders wordt ze vermoord. Als ze gaat studeren, ontmoet ze andere kinderen die ook speciale krachten hebben. Samen gaan ze een oorlog aan tegen de bezetters van de stad...



GOEDE DOEL, ALPE D'HUZES

Nog 182 dagen, 8 uur en 20 minuten, dan is het 1 juni 2023. Op die dag zullen drie docenten en zes leerlingen van het Beekdal een dag lang, zo vaak mogelijk, een berg op fietsen in de Franse Alpen. Voor het zover is moeten de deelnemers nog goed trainen, sponsors zoeken en samen met iedereen van het Beekdal Lyceum geld inzamelen voor het goede doel: de Alpe d'HuZes, een actie waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld om onderzoek te doen naar de ziekte kanker.

Geschreven door Roy Andes en Marin de Laat



Dit schooljaar heeft het Beekdal Lyceum een goed doel. Waarom is dat?

'Leerlingen én docenten kennen genoeg personen die wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Luister en kijk goed in je omgeving. Op veel plekken delen mensen hun gevoel. Soms hoor je een verhaal waar je iets mee wil doen. Hoe? De school had nog geen doel. Het leek mij tof om ons als school in te zetten voor anderen. Elkaar helpen maakt gelukkig. Dat is toch ook een mooie les om te leren.'

— “ —
**Elkaar helpen
maakt gelukkig!**
— ” —

Waarom dan juist de Alpe d'HuZes?

'De Alpe d'HuZes is een actie waarmee geld wordt opgehaald voor het KWF Kankerfonds. Het geld gaat naar onderzoeken, zodat de ziekte kanker steeds beter kan worden bestreden. Deze akelige ziekte komt helaas heel vaak voor. Alle leerlingen, alle docenten, kennen mensen in hun omgeving met deze ziekte. Daarmee spreekt de Alpe d'HuZes veel mensen aan. En ja, ik vind het gaaf dat leerlingen en collega's zich letterlijk in het zweet moeten werken. Een mooi symbool. We halen als school geld op én we zijn bereid om daarvoor flink af te zien!'

Wat kunnen de leerlingen doen?

'De komende periode moeten we nadenken over het organiseren van acties. Leerlingen zijn vaak creatiever dan docenten, toch? Met die acties willen we geld inzamelen. Ik hoop dat alle leerlingen en collega's van het Beekdal zich willen inzetten. Of het nu een sponsorloop is of het bakken en verkopen van cup cakes... samen kunnen we meer bereiken. De leerlingen die meegaan naar Frankrijk? Zij moeten uiteraard ook deelnemen aan acties en sponsors zoeken. Daarnaast zal er getraind moeten worden. In juni moeten deze leerlingen toch echt flink afzien. Ze komen uit alle jaarlagen van de bovenbouw. Gijs Hilgenkamp (h4), Julia Cellamare (h5), Lisa Stevenson (v5), Kyan den Otter (v5), Sarah Ostendorf (v4) en Ilse Willems (v6) gaan zeker hun best doen namens hun medeleerlingen.'

Waar kijk je naar uit, op weg naar de Alpe d'HuZes?

'Naar de eerste uren ná de Alpe d'HuZes-actie (haha)! Dan kun je genieten van leerlingen en collega's die moe zijn van een dag samen bikkelen voor het goede doel. Nog belangrijker: dan ben je trots op een school die zich gedurende het schooljaar van haar mooiste kant heeft laten zien. Een school die weet wat écht belangrijk is: iets te kunnen betekenen voor anderen.'





Psychologische feitjes

GECHREVEN DOOR: AMY



- Negen opties zijn het maximum waarbij je nog kan kiezen; als je meer opties hebt dan negen voelt de keuze vaak als onmogelijk.



- Kortdurende stress zorgt voor een verbetering van je geheugen, maar langdurige stress kan weer schadelijk zijn voor je geheugen.



- Hoe hoger de verwachtingen, hoe beter de prestaties of resultaten (pygmalion effect).



- In een vreemde taal denken helpt bij het nemen van beslissingen.



- Met jezelf praten zorgt voor een betere concentratie en een beter geheugen.



- Er is een gen (het CLOCK gen) dat verschillend is in ochtendmensen en in avondmensen.



- Muziek verandert de manier waarop je je omgeving waarneemt.



- Als je terugdenkt aan die vroege herinnering, springt je geest niet terug in de tijd, maar hij herinnert zich de laatste keer dat jij je die herinnering herinnerde.



- We tonen meer sympathie voor één persoon dan voor een hele massa.



- Je hersenen verwerken emotionele en fysieke pijn op dezelfde manier en beide soorten pijn geven dezelfde chemicaliën af en activeren dezelfde gebieden.



- Als je een goede daad doet, zorgt dit ervoor dat je hersenen overspoeld worden door dopamine.



- Mensen bekennen onder druk soms misdaden die ze niet gepleegd hebben.



- Hoe harder je probeert gedachten of gevoelens te onderdrukken, des te slechter dit lukt.



- Men is sneller geneigd om korte zinnen te lezen i.p.v. lappen met tekst; daarom heb je dit artikel gelezen en ben je nu bij dit laatste feitje aangekomen.

HOROSCOOP

Wil jij weten wat je dit jaar te wachten staat? Hier kun je antwoorden vinden!
Kijk snel naar jouw geboortedatum en weet wat over jou in de sterren geschreven staat.

Geschreven door **Tessa & Anja**



Scorpio

Schorpioen

24 oktober – 22 november

Dit weekend (ja, dit weekend) stuit jij op een rots met een interessante vorm. Deze rots zal jouw leven voortbewegen, de verkeerde kant op.



Cancer

Kreeft

21 juni – 22 juli

Haal "nee" eens weg uit je woordenboek en er zal een nieuwe wereld voor je opengaan, eentje die "nee" niet kent.



Pisces

Vis

20 februari – 20 maart

Blub blub blub. Blub? Blub blub blub... (Ik zou dit vertalen, maar eerlijk gezegd moet jij dit als Vis zelf kunnen lezen. We zijn teleurgesteld, Vis.)



Libra

Weegschaal

24 september – 23 oktober

Laat jezelf eens wat minder meegaan met andere mensen, zij hebben soms ook slechte ideeën.



Aquarius

Waterman

21 januari – 19 februari

Ook jouw slechte ideeën zijn ideeën! Waarom gooi je ze niet in de groep?



Gemini

Tweeling

21 mei – 20 juni

Laat je niet van je pas afbrengen door andere mensen en dingen, anders vergroot je je kans om verdwaald te raken.



Sagittarius

Boogschutter

23 november – 21 december

Je bent vóór de zomervakantie 50 cent verloren. Hier kom je nu pas achter.



Taurus

Stier

21 april – 20 mei

Keer weer eens terug op aarde, ook hier kan het leuk zijn.



Leo

Leeuw

23 juli – 22 augustus

Maak van een mug geen olifant, muggen zijn daar veel te irritant voor.



Capricorn

Steenbok

22 december – 20 januari

Jij gooit deze maand rotsen op, voor en naar anderen, omdat dit goed is voor jouw mentale gezondheid.
Da's cool! :)



Virgo

Maagd

23 augustus – 23 september

Laat jezelf eens wat meer meegaan met andere mensen, zij hebben soms ook goede ideeën.



Aries

Ram

21 maart – 20 april

Geef jezelf de kans om te groeien, maar niet te veel, anders pas je niet meer in je bed.



EVEN VOORSTELLEN

Elke dag zien wij er wel leerlingen staan: voor het grote fotodoek, dat aan de muur tussen de deuren naar de personeelskamer hangt. Zij kijken en zoeken naar leraren, van wie ze les hebben of vragen zich af, wie de onbekende gezichten zijn.

Zeker dit schooljaar treffen we op het fotodoek veel nieuwe gezichten aan: nieuwe docenten, nieuwe directieleden. Jullie kennen natuurlijk de rector Niels van der Graaff, de afdelingsleider bovenbouw VWO Patricia Leenders en de afde-

lingsleider bovenbouw HAVO Jan-Erik Neijenhuis. Nieuw in de directie zijn Boris van Gennip (afdelingsleider 3^e klassen) en Tamara Hut-Saltik (afdelingsleider klassen 1 en 2). Deze laatste twee nieuwe directieleden stellen zich aan je voor.

Geschreven door *Rini Uden*





Tamara Hut-Saltik
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2

Ik ben Tamara en mijn missie is om elk kind het gevoel te geven dat het is gelukt. Oftewel, je bent goed zoals je bent. Leren is leuk en kan op allerlei manieren, fouten maken mag en ik geloof dat je een leven lang leert. Ooit ben ik zelf hier op school begonnen op het vwo, in de vijfde klas deed ik de schakelklas dans in Rotterdam erbij en in 2000 startte ik bij ArtEZ op de opleiding docent dans.

Achttien jaar lang heb ik Dans en CKV gegeven op het Olympus College en was ik mentor. Omdat ik helaas niet voor altijd dans kan geven, ging ik op zoek naar een nieuwe kans in het onderwijs. Ik ging onderwijs-wetenschappen studeren, deed de opleiding midden-management en doe nu de master management en innovatie op de HAN. Samen kijken wat het kind van de toekomst nodig heeft en steeds blijven werken vanuit passie. Daar wil ik aan bijdragen!

Ik heb een man en drie hele leuke kinderen: Sadé, Zion en Zulfi. Ik houd heel erg van zingen onder de douche, in de auto en in een band. Uit eten gaan is wat ik ook heel graag doe.

Ik zit vaak in C222, dus voel je vooral vrij om een keer te komen kletsen!



Boris van Gennip
Afdelingsleider leerjaar 3

Velen van jullie kennen me als docent lichamelijke opvoeding en sportcoördinator op het Beekdal Lyceum. Dit heb ik 13 jaar met veel plezier gedaan. Dit schooljaar ben ik afdelingsleider van leerjaar 3, wat ik een erg leuke uitdaging vind. Ik sta voor mijn gevoel nog dicht bij de leerlingen, omdat ik velen van jullie persoonlijk ken. Dat maakt het nu al vaak makkelijk voor leerlingen om even een praatje met me te maken, andersom is dat ook het geval. Ik hoop voor jullie als leerlingen en voor mijn collega's van betekenis te kunnen zijn, daar doe ik elke dag mijn best voor.

Veel succes dit schooljaar en tot ziens in de school!





WIE



woont achter deze voordeur?

Geschreven door **Miki**

De wekker staat op 6.45 uur. Dit is de tijd dat ze opstaat. Ze kleedt zich aan, gaat ontbijten (kwark met fruit meestal) en slaakt een zucht: Wat zijn haar kinderen druk, zeg! Ze houdt van haar kinderen, maar soms vindt ze dat ze wel rustiger mogen doen.

Ze voert daarna haar konijn en vis en schrikt: er staat een hert in de tuin! Nou ja, dat gebeurt wel vaker, denkt ze. Zij gaat gewoon verder, vertrekt, brengt eerst haar kinderen naar school en gaat dan verder op de fiets naar het Beekdal. Ze komt aan en haalt meteen een kopje thee. Daarna gaat ze naar de c-kant van de school, maar niet voor een les, want naast docent zijn heeft deze 40-jarige vrouw ook andere taken in de school.



Na een drukke dag gaat ze naar huis en gaat ze sporten. Dan heeft deze sportieve lerares een keuze te maken: Ga ik hardlopen, tennissen of fietsen, op de racefiets of de mountainbike? Dan thuis natuurlijk

eten, kinderen naar bed brengen en dan lekker rustig lezen. Maar dan kijkt ze op de klok: Het is al bijna 11 uur! Nog even en dan moet ze weer gaan slapen om morgen de dag goed te beginnen.

antwoord: **Mevrouw Roo**

Tussen

Door: Anja

Ik adem in.

Lucht komt ijskoud mijn longen binnen. Door de kiertjes van de houten planken heen kan ik al dagenlang kleine stukjes woonkamer zien.

De eettafel staat op het tapijt. Het gezoem van vliegen bij de rottende appels die ooit glimmend in de fruitschaal lagen, voelt brandend in mijn oren.

Het stinkt.

De enige stoel aan tafel - ik had hem nog van mijn grootmoeder gekregen, een erfstuk - is versierd met een ijle laag stof.

Ik adem uit.

Als ik omhoogkijk, zie ik dat de tocht komt van het gat boven mijn hoofd. De doormidden gebroken balk beschimpt me.

Mijn armen voelen geplakt aan mijn ribbenkast.

Wimpers voelen als rotsen geplakt aan mijn oogleden.

Ik moet wakker blijven.

Plots schiet ik op.

Een deurbel gaat af.

Mijn deurbel gaat af.

Ik adem in.

Ik wil schreeuwen.

Mijn mond gaat open. Mijn keel valt droog.

Het slot wordt geforceerd. Er klinken voetstappen. Bij de ingang hoor ik een kort gesprek tussen twee vreemdelingen. Onder mijn voeten voel ik de woonkamervloer kraken. Een rank silhouet staat voor de tafel. Het laat zijn vingers dansen over het stof.

Hij komt dichterbij. Ik kan net stukjes van zijn oog zien.

Luchtblauw.

Een stem klinkt vanuit de hal. Zijn partner.

"Heb je hem kunnen vinden?"

Het silhouet neemt een teug adem. Ik laat de mijne los.

Zijn blik glijdt langs me. Het zweet loopt langs mijn rug. Ik kan niks zeggen. Ik kan niks doen. Zie mij, staat gebrand op mijn tong, red mij.

"Hier is niks," zegt hij, stem luid, overweldigend. Zijn ogen verdwijnen. Mijn kamer kwijnt voor mijn ogen weg.

Ik val dicht.

Ik adem in. Ik adem.

En toen werd ik enkel een 'hij'.

Moderubriekje

De winter komt er weer aan! Het seizoen van de feestdagen en gezelligheid, maar ook van kou en slecht weer. Met dat laatste gaan wij je vandaag helpen, want we hebben wat warme en stijlvolle kledingstukken uitgezocht om je te beschermen tegen kou en slecht weer!

Geschreven door *Marin*



Monki €40,-



Mango €99,99



Bershka €69,99



The North Face €334,95



Jack & Jones €39,99



UGG €169,95



Bershka €64,95



ICHI €29,95



YAS Tall €79,99



Even&Odd € 19,99



Urban Outfitters € 64,95



Carhartt € 229,95



Pull and Bear € 29,99



Dr. Martens € 229,95



Jaded London € 89,99



Columbia € 44,95



Dickies € 19,99



Vera Moda € 39,99

Pompoenrisotto met spek



Geschreven door **Tessa** en **Mist/Lola**

Pompoen is het ultieme product van de herfst. Rooster een kleine oranje bolpompoen en maakt er een heerlijke pompoenrisotto van, met spek, geitenkaas, Parmezaanse kaas en salie. Wil je een vegetarische? Laat dan de spekjes weg, vervang de kippenbouillonblokjes door tuinkruiden- of groentebouillonblokjes en vervang de Parmezaanse kaas door een vegetarische, harde kaas.



Ingrediënten

- 300 gram pompoenblokjes
- 2 sjalotten
- 100 gram biologische spekreepjes
- 150 gram risottorijst
- 1.5 blokje kippenbouillon
- 100 ml. droge witte wijn
- 75 gram geitenkaas
- een flinke hand Parmezaanse kaas
- 50 gram pompoenpitten
- 3 takjes verse salie
- 1 theelepel nootmuskaat
- 4,5 eetlepel olijfolie
- peper en zout



Instructies

1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
2. Pak een ovenschaal en meng daarin de pompoenblokjes met 2 el. olijfolie. Knip of snijd de blaadjes van 2 takjes salie fijn en schep samen met de nootmuskaat en wat verse peper door de pompoen. Zet de schaal voor 45 minuten in de oven. Houd het roosteren gedurende de oventijd in de gaten en schep de pompoen eventueel tussendoor wat om.
3. Breng 750 ml. water aan de kook en los de bouillonblokjes erin op.
4. Snijd ondertussen de sjalotten en knoflook fijn. Verwarm de overige 2 el. olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur. Bak daarin de sjalotten totdat ze glazig worden. Roer dan de knoflook erdoorheen en de korrels risottorijst. Bak deze een minuutje mee totdat ze licht doorschijnend worden. Blus dan af met de droge witte wijn.
5. Zodra het vocht in de risotto is getrokken, voeg je een scheutje van de bouillon toe. Dit herhaal je totdat de bouillon op is of tot de risotto voor jou de goede bite heeft. Proef telkens even voordat je een nieuw scheutje bouillon toevoegt.
6. Tijdens het maken van de risotto zet je een kleine koekenpan op het vuur met de laatste 0.5 el. olijfolie. Bak daarin de spekjes uit in zo'n 5 minuten. Rooster tegelijkertijd in dezelfde pan de pompoenpitten lichtbruin en knapperig.
7. Verkruimel de geitenkaas alvast en knip of snijd het laatste takje salie fijn. Als de Parmezaanse kaas nog niet geraspt is, rasp je deze grof.
8. Zodra de pompoen is geroosterd, de risotto gaar is en de spekjes zijn uitgebakken schep je alles door elkaar met de geitenkaas en salie. Proef en voeg naar smaak nog een snufje zout en peper toe. Serveer de risotto direct.

Eet smakelijk!

Schoenen van docenten

Het is weer herfst! Dit betekent dat blote voeten uit het zicht verdwijnen en slippers ingeruild worden voor de meest stylish schoenen.

Ook de sandalen van onze docenten worden vervangen door dichte, warme schoenen. Kun jij raden welke schoenen bij welke docent horen?

Geschreven door Rosanne



Antwoorden van links naar rechts: Meneer Udo, Meneer Andes, Mevrouw Sluyters, Mevrouw De Kemp



Theevragen

Geschreven door *Eline en Lisa*

De o zo bekende theezakjesvragen, wie kent ze niet? Wij hebben speciaal voor jullie een paar leuke vragen uitgekozen! Dus haal je vrienden erbij, schenk een heerlijk kopje thee in (om bij het thema te blijven), ga gezellig bij elkaar zitten en besteed samen jullie tijd om elkaar iets beter te leren kennen! Veel plezier met het beantwoorden van de vragen!

Tip: deze vragen zijn ook perfecte gesprekstarters voor als je even vastloopt.





Volg ons op sociale media



Beekdal
LYCEUM

Beekdal Lyceum • Bernhardlaan 49 • 6824 LE Arnhem • 026 320 98 20 • www.beekdallyceum.nl